



76 — Pierre l'Ermite prêchant la croisade à Clermont, en présence du pape Urbain II (novembre 1095).  
 Pieter de Kluizenaar predikt de kruisvaart, in de tegenwoordigheid van paus Urbaan II, te Clermont  
 (November 1095).

49



77. — Une armée de plus de 100,000 serfs et manants, commandée par Gauthier-Sans-Avoir, et dont  
 Pierre l'Ermite était le véritable chef..... (avril 1096).  
 Vertrek van 100.000 laten en boeren aangevoerd door Walter-Zonder-Goed, en waarvan Pieter  
 de Kluizenaar eigenlijk het opperhoofd was (April 1096).